

Wandeling vol leugens

Jitske-Sophie Venema

Utrecht door de ogen van Berrie Cornelius Vesuvius Pancratius van Suilenkom en zijn vriend Henk-Zacharias Berend Boudewijn Thalamus Knotjes is een hele andere stad dan de meeste ogen zien.

'Zeg maar Henk' en 'Zeg maar Berrie', uitgedost in ouderwetse kleren en gewapend met een fluitje en paraplu, nemen tijdens de ludieke wandelingen groepen op sleeptouw voor een rondje om de Dom. Ook bij een fiks aantal meelopers weten de acterende gidsen de grappige in-

teractie in stand te houden.

Het ludieke wandelen begon in 's-Hertogenbosch, maar is nu ook te boeken in Utrecht. Tijdens de rondgang in de binnenstad staat de Vocking leverworst centraal, naast het baliekluiven en nat- en droogdobbelen.

Grote en kleine bezienswaardigheden worden aangestipt, de feiten zijn bekleed met een laagje fantasie en soms ontbreekt de realiteit geheel. Door de Van Kooten en De Bie-achtige hilariteit rollen de wandelaars bijna de gracht in van het lachen. Wandelen op deze manier is niet heel leerzaam, wél heel leuk. ■

Bijzonderheden De vier heren achter het ludiek wandelen geven ook rondleidingen in kantoorpanden.

Locatie De wandeling start en eindigt achter de Dom in Utrecht.

Info De wandeling is te boeken via www.ludiekwandelen.com en 06-40303603.



Utrecht door de ogen van Henk en Berrie